

# WIJNKAART

## De Basiliek wijnen

### Witte wijn

Chardonnay	5,20
Pinot Grigio	5,20
Verdejo	5,50
Pecorino	5,50
Spätlese (zoet)	5,20

### Rosé wijnen

Cotes de Castogne Rosé	5,20
Calalenta Rosé Merlot	5,50
Grenache Notorious Pink	6,50

### Rode wijnen

I Muri Primitivo	5,20
La Villette Grenache Syrah Mourvedre	5,50
Covila Rioja Crianza	6,50

### Mousserende wijn

Prosecco DOCG Bio	6,50
-------------------	------

### Wijnen per fles

Les Bartholets Chardonnay Grande Reservé	26,50
Epicuro Pinot Grigio	28,50
Martue Verdejo de Rueda	28,50
Vanita Pecorino Terre di Chiet	26,50
Cotes de Castogne Rosé	26,50
Calalenta Rosé Merlot	28,50
Notorious Pink Grenache Rosé	35,00
I Muri Primitivo di Salento	26,50
La Villette Granche Syrah Mourvedre	28,50
Covila Rioja Crianza	32,50



DE BASILIEK

STADSCAFÉ • LUNCH • DINER

## DE LAMBERTUSPASTORIE

### **Stadscafé De Basiliek vormt samen met het aangrenzende parochiehuis de oude Lambertuspastorie.**

Er staat al heel lang een pastorie op deze plek, de hoek van de Enschedestraat en de Wemenstraat, of, zoals de straat vroeger heette, de Weemsgoardn, Twents voor pastorietain. Zoals zoveel Hengeloërs in die tijd, wist ook de pastoor in zijn eigen onderhoud te voorzien, met een boomgaard, een moestuin en een "armeluiskoe", een sik.

De huidige opslagruimte, het voormalige repetitielokaal van de zangkoren, is gebouwd op de plaats waar de sik op stal stond. Deze opslagruimte heet daarom in de volksmond nog steeds "De Sikkenstal". Vlees kreeg de geestelijkheid van de boeren uit Woolde: in de slachtmaand werd er speciaal voor de pastoor een varken "op de ladder gezet".

Het huidige gebouw dateert uit 1924. De oude pastorie was niet meer te redden. In de archiefstukken lezen we: "De oude pastorie is zóó bouwvallig, vooral het dak, dat de kapelaans natregen in bed." De bouw van nieuwe huisvesting werd aanbesteed in maart 1924. De laagste inschrijver was de firma Kreyenveld uit de Tuindorpstraat, met een aanneemsom van f 61.000. Een vervelende bijkomstigheid was wel dat deze aannemer niet katholiek was. Kreyenveld ging echter voortvarend te werk en de pastoor en zijn drie kapelaans konden al in november 1924 de nieuwe pastorie betrekken.

In de jaren 80 van de vorige eeuw werd het gebouw te groot voor de twee geestelijken die nog over waren. Het achtergedeelte werd daarom ingericht als parochiecentrum, het voorste stuk bleef bestemd als woonhuis. De geluidsoverlast van het uitgaansleven midden in de stad was de voorlaatste pastoor, Marc Oortman, echter te gortig en hij koos ervoor om te gaan wonen in Delden. Jaren van leegstand volgden, tot het voorgedeelte in 2022 door de Parochie De Goede Herder werd verhuurd aan Stadscafé De Basiliek.

J.B. Schage